



### Uitwisseling Newark – Blog 3

Dag 6:

De laatste twee dagen van ons verblijf zijn alweer aangebroken, dus dat moet gevierd worden. Woensdag gingen we mee naar de lessen van onze host, dus deze dag hebben we een echte Amerikaanse schooldag meegemaakt. Het leersysteem is op zich niet heel veel anders dan in Nederland alleen de lessen duren 80 minuten i.p.v. 50 minuten. Wat ons wel erg opviel was dat alle leerlingen extreem veel respect hebben voor hun docenten.

Na 4 uur les hadden we lunch in de kantine en dit was chaos. Als jouw groep werd geroepen, mocht je in de rij gaan staan om wat eten te halen. Na de lunch gingen we richting een voetbalwedstrijd van het varsity team van St Benedict's. Een super belangrijke wedstrijd voor de Gray Bees, want vorig jaar werden zij nog door dit team verslagen. Alle leerlingen keken erg naar de wedstrijd uit en natuurlijk gingen we er naartoe met de echte Amerikaanse schoolbus. Gelukkig wonnen de Gray Bees met 5-1 en dit leverde een goede sfeer op.

Na de wedstrijd aten we bij een Spaans restaurant waar het eten echt super lekker was, maar ook wel veel. Je had nog geen hap genomen van het ene gerecht of het andere stond al op tafel. Hier kregen we ook nog echt even de kans om rustig met elkaar te praten. Na het eten hadden we nog een feestje "at Davids house". Het was super gezellig, maar soms voelde je de trieste sfeer over het feit dat we de volgende dag zouden vertrekken wel. We waren ongeveer om 0:30 uur thuis en toen moesten we nog even heel snel onze koffers pakken.

Dag 7:

Ondanks het gefeest van de vorige avond, ging onze wekker gewoon weer om 5:30 uur. De laatste keer ontbijten bij ons gastgezin, de laatste kans om nog even bij te kletsen. Het afscheid was moeilijk want we waren zo close geworden tijdens de avonden met het gezin. Zo was er bijvoorbeeld een avond waarbij we allemaal aan het dansen waren en onze beste moves lieten zien, zoals de Kabouter Plop dans 😊.

Na het afscheid gingen we weer naar school om vervolgens met de schoolbus naar de ferry te gaan die ons naar Ellis Island en the Statue of Liberty zou brengen. Ellis Island was prachtig en je had een enorm mooi uitzicht op de skyline van NYC, het was echt een rustige omgeving. Wij waren allebei al eens naar the Statue of Liberty geweest, maar het was groter dan we ons konden herinneren. Wat nieuw voor ons was, was dat we op in standbeeld mochten. Dat zorgde voor een enorm mooi uitzicht waar natuurlijk veel foto's zijn gemaakt.





En dan, natuurlijk, het pijnlijke, emotionele afscheid waar we allemaal tegenop zagen. Ik, Tessa, was de eerste die al na 5 minuten begon te huilen, maar de rest volgde snel. Bijna iedereen heeft wel een traantje gelaten. Maar het was ook echt een geweldig leuke week. Een week die ons en vele anderen heeft veranderd en die we nooit meer zullen vergeten.

Door: Anne en Tessa